

## Catharina van Ricci (gedachtenis)

*Jos Engelen* (josengelen@planet.nl)



Afbeelding op de lambrisering van de St. Michielskerk in Sittard.

St. Catharina de Ricci.

23 april 1522 Florence – 1 februari

1590 Prato. Feestdag 13 februari.

Heilig verklaard in 1746.

Ze is afgebeeld met doornenkroon, in de rechterhand een hart, in de linker een kruis met daarop INRI, Jesus Nazarene Rex Judaeorum, Jezus van Nazareth, Koning der Joden; het geheel is omgeven door lelies. Lelies: symbool van maagdelijkheid. Patrones van pijpmakers en tabakshandelaren.

Catharina van Ricci geboren op 23 april 1522 in Florence, overleden op 1 februari 1590 te Prato. (In Nederland ook herdacht op 4 februari). Alessandra de Ricci bleef maagd, werd dominicanes en kloosterlinge in Prato (Toscane) en had extatische visioenen van het lijden van Christus. In een ander visioen ontmoette zij Philipus Neri, nog levend in Rome. Ook kreeg ze stigmata. Tot de duizenden bezoekers van het dominicanessenklooster van Prato waar ze leefde, behoorden drie toekomstige pausen. Ze correspondeerde met beroemdheden als St. Philippus Neri en St. Maria Magdalena de Pazzi en had een grote verering voor Hieronymus Savonarola. Heiligverklaard in 1746. Patrones van Prato; van **pijpmakers en tabakshandelaren**. Attriboot: met een doornenkroon op het hoofd; met in haar linkerhand een kruisbeeld versierd met lelies; een crucifix waarvoor zij bidt maakt zich los van het kruis en omhelst haar.

Bron: Stijn van der Linden, De Heiligen.